



dus elk jaar op andere plekken uit. Zo voorkomt de natuur problemen en ecologisch is dus simpel weten van dit soort processen en er wat mee doen. Rekening houden met is echt niet voldoende, je moet er mee en er naar leven.

Rondleidingen zijn een elke keer opnieuw en bij elke groep weer verrassend. Verbaasde blikken en uitroepen en de uitgesproken angst iets te eten wat er niet als supermarkt groenten uit ziet. Dat al die mooie vruchten langs het pad tomaten zijn en dus eetbaar wordt door menigeen als, ja als wat, als zo iets is onwaarschijnlijks. Een tomaat is rond, zacht en rood en vol water. Ecologisch bezig zijn leidt te inzichten, we zijn stap voor stap over gegaan op vegetarisch eten, we willen niet volgestopt worden met antibiotica. Uit het boerenbedrijf van mijn jeugd weet ik dat smalle weegbree en wilde margriet in de groenteelt kunnen helpen, die kennis is, als zoveel van deze eeuwen oude kennis verloren gegaan. Ook de bodemschimmels, waar de laatste tijd veel kennis over tot stand gekomen is, spelen in de tuinen grote rol.

